

Lier, september 2022.

Hoi sportievelingen,  
Beste ouders,

Hopelijk hebben jullie een leuke vakantie achter de rug en zijn jullie vol goede moed begonnen aan het nieuwe schooljaar!

Zin in wat actie? Wat dacht je van judo? Al eens gehoord van de stichter **Jigoro Kano**? Weet je wat een '**tatami**' is, of wat '**hajime**' betekent? Nieuwsgierig? Kom dan eens meedoen!!

Heb je nog nooit judo gedaan? Dan zijn jullie welkom op **maandag 12 september, vrijdag 16 september, maandag 19 september en vrijdag 23 september** voor 4 GRATIS proeflessen. Dit telkens van 19u00 tot 20u00 in de sportzaal van het KTA 't Spui te Lier, Predikherenlaan 18. Gelieve de eerste les op 12 september wel stipt aanwezig te zijn om 18u30 voor de inschrijvingen en de nodige uitleg in het cafetaria. Kom in een joggingpak en breng ook een paar slippers mee.

Opgelet, jullie moeten in september wel minimum 7 jaar zijn!

